

**ΜΕΓΑΛΗ** εβδομάδα αυτή που διερχόμαστε, τόσο για την Εκκλησία της Ελλάδας, όσο και για την Αρχιεπισκοπή μας.

**ΣΤΗΝ** πατρίδα, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, φοράντας τα χρυσοκέντητα άμφιά του, που στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες δολλάρια (όπως μου γράφει κάποιος φίλος από την Ελλάδα, που διαβάζει τη στήλη), ανακοίνωσε, ότι συγκέντρωσε τρία εκατομμύρια υπογραφές κατά του...άπιστου Σημίτη!

**ΜΕΤΑ** από το...κατόρθωμα αυτό, εύλογο, πλήρον, είναι να θεωρεί ο Χριστόδουλος τον εαυτό του ως την αρχή και το τέλος τούτου του κόσμου.

**ΕΔΩ**, πριν λίγες μέρες, μας είπε, ότι "ο ιερέας είναι πιο πάνω και από τους βασιλιάδες, τους προέδρους και τους πρωθυπουργούς", να μην είναι ο αρχιεπίσκοπος, αν όχι πιο πάνω, τουλάχιστον, ίσα με το...θεό;

**ΤΟ ΟΤΙ** γελοούν και τα σκυλιά ακόμα, με τα όσα κάθε τόσο κάνει και ρεει, ούτε το κατάλαβε, ούτε και πρόκειται να το καταλάβει.

**ΓΙΑΤΙ**, μη ξεχνάμε, ότι, εκτός των άλλων, ο θρησκευτικός φανατισμός και κουφαίνει και τυφλώνει τους ανθρώπους.

**ΑΣΕ ΠΟΥ** τους κάνει και κακούς και εκδικητικούς. Οι άνθρωποι, με λίγες κουβέντες, δεν καταλαβαίνουν, ότι γελοιοποιούνται με τα



να εορτάζουμε την εθνική μας επέτειο στο "δικό μας".

**ΜΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕ** δέσποτα, και το νέο Μνημείο δεν είναι "δικό μας", αλλιά κοινό των δύο λαών, που αναγέρθηκε με πρωτοβουλία Αυστραλών και Ελλήνων.

**ΑΚΟΜΑ** και τα μικρά παιδιά μπορούν να καταλή-

φίλος του Βέν, αυτομάτως ήταν και εχθρός τους.

**ΩΣ ΕΚ** τούτου, σε ό,τι έλεγε ο Βένς "ναι", αυτοί έλεγαν "όχι" και όπου ήλμβανε μέρος ο πρώην πρόξενος δεν πήγαιναν αυτοί.

**ΚΑΙ ΑΥΤΗ** την πολιτική την ακολουθούσαν με θρησκευτική ευλάβεια, άσχετα, αν ορισμένες πρωτο-

ριφορά του συνεχίζει να είναι άφογη, σωστή, δίκαια και αντικειμενική, προς πάσα κατεύθυνση, όπως αρμόζει στη θέση του, τόσο περισσότερο θα κινδυνεύει ο άνθρωπος να περάσει στη μαύρη λίστα του Ιεζεκιήλ.

**ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ**, προβλήματα να αντιμετωπίζει και από την άλλη πλευρά, αλλιά προς τα εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αφού οι αποφάσεις είναι, ως ένα βαθμό, συλλογικές και όλο και κάποιος θα βρεθεί να παίρνει από κουβέντες.

**ΕΡΩΤΩ** και πάλι: Τι να πει ο κ. Άννινος στους επίσημους Αυστραλούς και Έλληνες προσκεκλημένους, αν ερωτηθεί γιατί απουσιάζει η Εκκλησία, τη στιγμή που θα βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι των άλλων δογμάτων;

**ΝΑ ΤΟΥΣ** πει ότι η Αρχιεπισκοπή δεν λαμβάνει μέρος, γιατί "φοβάται", ότι, τώρα που θα αποκτήσουμε "δικό μας", οι Αυστραλοί παθιαίοι πολεμιστές δεν θα μας δίνουν το δικό τους για να γιορτάζουμε;

**ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ** ο άνθρωπος και τους πει κάτι τέτοιο (πράγμα, που βεβαίως, και δεν θα κάνει), θα γελάσουν ακόμα και τα σκυλιά.

**ΑΡΑ, ΤΟ** μόνο που απομένει να τους πει (ιδιαίτερα στους δικούς μας προσκεκλημένους από την Ελλάδα, γιατί όλοι εμείς γνωρίζουμε), είναι ότι η Αρχιεπισκοπή δεν ενδιαφέρει το

